

## Stelling: Homo's hebben de plicht om zichtbaar te zijn.

**Unaniem** 'Nee.'

**Henk** 'Het is wel wenselijk, maar je kunt niemand dwingen.'

**Jasper** 'Wat bedoel je met zichtbaar, met veren op je kont op een boot?'

**Erwin** 'Ik loop niet met veren op mijn kont, maar ik ben wel herkenbaar homoseksueel.'

**Henk** 'Ik kan niet anders dan laten zien dat ik homo ben, ik heb er tot mijn 35ste moeite mee gehad, maar nu ben ik trots, wil ik laten zien hoe leuk het is. De laatste jaren hoor je vanuit de heterowereld: nu mogen jullie vrouwen, nu zijn jullie hetzelfde als wij. Met andere woorden: je mag nu alleen nog homo zijn, als je er vooral niet op lijkt. Onzichtbaar.'

**Erwin** 'Dat huwelijk is wel een enorme verworvenheid. Daar moeten we de politiek dankbaar voor zijn.'

**Henk** 'Maar het gevaar komt nu niet uit de politiek. Het gevaar komt uit de onderbuik.'

## Uit het SCP-rapport 'Gewoon doen', uit 2006, blijkt dat het overgrote deel van die onderbuik vindt dat homo's open moeten kunnen zijn over hun geaardheid. Trouwen: ook prima. Ze hebben alleen liever niet dat jullie naakt op een boot staan en seksen in het park.

**Arjan** 'Mooi, dat ranzige mag wel eens ter discussie komen te staan.'

**Henk** 'Dan kom je dus op mijn terrein: leve de diversiteit.'

**Arjan** 'Niet dat er geweld op moet volgen, maar je moet niet al te verbaasd zijn als het agressie oproept.'

**Jasper** 'Je kunt er in dit geval op wachten tot er een keer iets gebeurt. Je gaat toch ook niet met al je juwelen om in een buitenwijk van Rio rondlopen?'

**Arjan** 'Het is de homoseksuele vrijzinnigheid over de top; met je broek op je enkels in een park te gaan staan, terwijl er op vier meter afstand een gezin ligt te slapen.'

**Henk** 'Dus jij vindt dat alle homo's zich moeten aanpassen aan wat jij normaal vindt?'

**Erwin** 'Henk, het is een kwestie van smaak, laat ze.'

**Henk** 'In Kopenhagen heb je een park, daar staan vogelhuisjes met condooms en glijmiddel, en elke nacht lopen er agenten rond die homo's beschermen tegen mensen die homoseksueel verwerpelijk vinden. Dát vind ik een normale gang van zaken.'

**Arjan** 'Wat kost dat wel niet?'

**Henk** 'Wat kost dat wel niet? Dat zeg jij, als homo?'

**Jasper** 'Ik vind het echt te gek dat ik belasting moet betalen voor agenten die homo's beschermen die seks in mijn park hebben. Sorry hoor.'

**Erwin** 'Zeg, zullen we het over de liefde hebben, in plaats van over seks?'

**Henk** 'Nee, want homoseks is het enige dat ons onderscheidt van hetero's.'

**Erwin** 'Het is heel erg dat ik dit zeg, want ik heb alleen maar kutten en lullen gefotografeerd, maar ik ben het wel een beetje zat met die homoporno. Het is allemaal zo plat, zo commercieel. Ik vind dat het meer over liefde mag gaan.'

**Jasper** 'Daar ben ik het mee eens.'

**Erwin** 'Als ik terugga naar mijn oerbeeld van homoseksualiteit, dan was dat samen met een jongen op een bank, dicht tegen elkaar aan televisie kijken. Dat was het allermooiste wat me kon overkomen.'

**Arjan** 'En nu?'

**Erwin** 'Nog steeds. Dus laten we het daar over hebben: wat we moeten doen als we worden belemmerd in ons houden van.'

**Jasper** 'Ja, wat?'

**Erwin** 'We moeten die liefde bevechten. Want dit is wat ik ben, en geen millimeter anders. En het is oorlog. Dat meen ik echt. Ik wil een pak aandoen, ik wil me niet nuchterig gedragen, maar dit is wat ik ben. En dat zeg ik niet alleen tegen de potentrammers, ook tegen de politiek en de media: dit is wat jullie me gegeven hebben, en dat ga ik niet meer veranderen. Dan ben ik nog liever dood.'

**Jasper** 'Ik voel die strijd helemaal niet.'

**Henk** 'Die jonge generatie homo's consumeert alleen maar. Die drijft op wat wij allemaal hebben bereikt, die vindt ook dat er niks aan de hand is.'

**Arjan** 'Ben je daardoor teleurgesteld?'

**Henk** 'Nee hoor, ik vind het een hartstikke leuke generatie.'

**Erwin** 'Ik naai er graag mee. Hahaha.'

**Henk** 'Maar qua activisme krijgen ze allemaal een -2. Het is onze generatie die denkt: we willen niet terug naar af, we willen verdedigen wat we hebben.'

**Erwin** 'Henk en ik hebben de slechte jaren meegeemaakt, de jaren tot 1985, 1986.'

**Henk** 'Toen had je lokagenten die in de pisbakken stonden om mannen te betrappen.'

**Erwin** 'Roze Zaterdag in Nijmegen en in Amersfoort, begin jaren tachtig, daar werd met stenen naar ons gegooid. Daarom zijn wij zo waakzaam, Henk en ik. En fel. Want je weet dat het ook weer achteruit kan gaan.'

**Jasper** 'Maar in de berichtgeving slaat de balans tegenwoordig wel erg door naar het negatieve. Terwijl er zo veel positiefs gebeurt. Laatst werd bij het programma *Puberuil* een Amsterdamse homo geruild met een Friese boerenzoon. En wat denk je? Die homo ging racen in een verrotte auto op het platteland, daarna bier zuipen in een bier tent. Die jongen werd de dikste maatjes met die Friese jongens.'

**Erwin** 'Daar raakt Jasper een kern. De acceptatie van homoseksualiteit is het meest gegroeid onder

de autochtone bevolking in de provincie. Amsterdam, daar gaat het slecht.'

**Arjan** 'Ik merk er niks van.'

**Henk** 'Maar jij ziet er ook niet als een homo uit.'

**Erwin** 'En toch, ik voel ook een positieve vibe. Die incidenten zijn vervelend, maar ik zie ook Marokkaanse jongens in Amsterdamse homoclubs, de Turkse gemeenschap gaat ook open. Het gaat langzaam, maar het gaat. En mocht er weer een keer iets gebeuren, dan vind ik: van die boot af, uit die string...'

**Arjan** 'Hèhè.'

**Erwin** 'Slaat op tafel' 'En naar het Bos en Lommerplein in Amsterdam-West, want daar valt wat te halen.'

**Jasper** 'Maar laat het dan een positieve strijd zijn. Laat mensen zoals ik zien, dat is een mooie aanvulling op de Paul de Leeuws en de Jacques d'Ancona's en de homo's die in het park in elkaar worden getikt.'

## Stelling: Een goed gesprek helpt meer dan een spandoek.

**Erwin** 'Ik hoef heus niet met een koekenpan naar *De Meiden van Halal*. En ik begrijp ook dat nieuwe Nederlanders er 25 jaar voor nodig hebben om te komen waar wij zijn. Dus ik wil best met ze in discussie.'

**Arjan** 'We moeten onze belagers, die Marokkaanse jongens en meisjes, laten zien dat homoseksualiteit over liefde gaat, niet over oppervlakkig vertoon. Als mijn leerlingen vragen: 'Meester, gaat u ook in uw blote kont op een boot staan?', dan vertel ik dat ik met een meneer heb samengewoond, dat ik van hem hield en met hem op vakantie ging. Dat leg ik dan uit in kindertaal, en dan vertel ik dat we ook in het weekend naar ouders en schoonouders gingen. Nou, en dan snappen ze het. En ze zijn er vervolgens ook nog trots op dat ze er zo cool mee omgaan.'

**Erwin** 'Ik wil me best afvragen welke concessies ik kan doen zonder mijn seksuele identiteit te verloochenen. Even minder nuchterig doen, een net pak aan...'

**Arjan** 'Dus we krijgen een paar klappen van Marokkanen, en jouw reactie is: dan gedraag ik me wel minder opzichtig?'

**Henk** 'Dat is een gliddende schaal.'

**Jasper** 'Misschien doe ik die concessie al onbewust, door niet parmantig hand in hand te lopen.'

**Arjan** 'Jaspers houding is eigenlijk heel slim en sympathiek.'

**Erwin** 'Ik vind het terug in de kast.'

**Jasper** 'Hoezo terug in de kast? Ik woon samen met een man en dat is duidelijk voor iedereen. We doen boodschappen bij de Turk, we staan daar alleen niet te bekken. Als ik een nieuwe baan heb vertel ik iedereen dat ik een vriend thuis heb. Ik sport met homo's. Ik ben geen verborgen nicht,

ik heb gewoon geen behoefte om me extreem te gedragen.'

**Erwin** 'Weet je wat de gevaarlijkste ontwikkeling zou zijn? Dat we straks met z'n allen zeggen: ik m'n reet. Dat je denkt: nou en, ga ik toch lekker neuken in Barcelona?'

**Arjan** 'Toch ik zou geen concessies doen.'

**Henk** 'Dat hoef je ook niet want jij zit al veilig op je flatje. Ik wil liever mijn trots uitstralen.'

**Arjan** 'Ik zit helemaal niet op een flatje! Ik geef les aan vmbo-kindjes in een achterstandsbuurt. Ik ben uitgesproken homo in een vijandige omgeving.'

**Henk** 'Maar je gaat niet naar een homobar, of naar een sauna.'

**Arjan** 'Als dat je definitie is van uitgesproken zijn...'

**Erwin** 'Jasper en Arjan hebben het gevoel dat ze gewoon homo kunnen zijn.'

**Henk** 'Hoezo gewoon?'

**Erwin** 'He, Henk, luister, ik vind het een eyeopener. Wij zitten in de verdedigingsmodus.'

**Henk** 'Is ook zo. Wat Arjan doet is veel effectiever.'

**Erwin** 'Daarom gaf ik mezelf ook een 5, qua activisme. Ik kan heel erg blabla doen en mijn recalcitrante progressieve verhaal afdraaien, maar hij zit elke dag in de shit.'

**Jasper** 'Word je daar nou nooit moe van, van de hele dag uitleggen waarom je op een man valt?'

**Arjan** 'Niet als het kinderen zijn. Dat vind ik mijn pedagogische taak. Op school zitten alleen maar Sjonnie's en Anita's en Achmed's en Moura's - die hebben niet zoveel homo's waaraan ze zich kunnen spiegelen.'

**Erwin** 'Ik woonde ooit in Utrecht, in een benedenwoning, met een paar nichten en een meisje. Daar werd altijd door een groepje asociale tegen de deur getrapt, en gegild, en op een dag waren we het zat. Stonden mijn huisgenoten met een emmer water aan het raam, en ik met een broodmes achter de deur. Maar die emmer water mislukte, dus toen trok ik die deur een keer open. Ik hoorde mezelf zeggen: 'Kom binnen, dan gaan we een rondleiding doen door een homohuis. Kijk, hier is de homo-wc, en dit is homohagelslag, en willen jullie zitten op een homobank?'

Dat werkte zo bevrijdend. Nooit meer last van die groep gehad.'

**Henk** 'En de moraal is?'

**Erwin** 'Je moet kietelen, en een moker hebben. Ik zat vanochtend bij de GG&GD, voor prikken. Een Turkse mevrouw met haar zoon zat tegenover me. Op een gegeven moment glimlachte ze naar me. Als het meezit, word ik over een jaar door zo'n vrouw uitgenodigd, en dan ga ik niet zeggen meid, ik ben homo. Maar ondertussen zal ik, als haar zoon me mijn huis uit pest, al het meubilair naar beneden gooien en iemand vermoorden. Maar gebeurt dat niet, dan zal het zo gaan: stapje voor stapje, vooruit.'

*'Ik hoef heus niet met een koekenpan naar De Meiden van Halal'*

*'Dat ranzige mag wel eens ter discussie komen te staan'*