



JASPER TEN BRINKE

ARJEN HOLLEGIEN

Stelling: Geweld tegen homo's is niet toegenomen, de aandacht ervoor past alleen goed in deze islamofobe tijd.

Arjan 'Helemaal mee eens. Ik vind dat er erg gepolariseerd wordt, het zijn de moslims tegenover de homo's. Ik werk op een school waar 60 procent van de leerlingen moslim is en ik heb het nog nooit op de spits hoeven drijven.'

Erwin 'Ben je openlijk homoseksueel?'

Arjan 'Ja. Maar ik besteed er ook weer niet al te veel woorden aan.'

Jasper 'Die hele discussie over geweld tegen homo's, over de levenskunst van het homo zijn en de inbreuk die daarop wordt gemaakt: ik kijk er vol verbazing naar. Want ik doe wat ik wil, er gebeurt me niks, ik leef met iedereen in harmonie. Al die ophef maakt me ongerust, berooft me van mijn levensplezier. Ik heb daar helemaal geen zin in.'

Erwin 'Loop je wel eens hand in hand?'

Jasper 'Ik loop wel eens hand in hand, ja.'

Erwin 'Waar?'

Jasper 'In de buurt waar ik woon: een paar minuten van Hollands Spoor in Den Haag. En dat kan.'

Henk 'Mag ik even? Ik ben drie jaar geleden om niets belaagd door – helaas – vijf Marokkanen. Ik stond in de Warmoesstraat mijn fiets los te maken, en ze stonden meteen naar me te roepen: 'Vieze vuile homo!' Geen idee waar ze het uit afleidden. Kun je het zien?'

Erwin 'Stond je gebukt?'

Henk 'Ik had niet eens een leren broek aan, of een jurk, of hoge hakken. Ze begonnen op me in te slaan, in mijn nieren te trappen.'

Arjan 'Wat heb je toen gedaan?'

Henk 'Op ze ingepraat. Dat ze beter lekker uit konden gaan, dat het hier niet gezellig zou worden. En toen hielden ze op. Ik ben naar het politiebureau gerend, maar de agent wilde niet eens een proces-verbaal opmaken. Dat vond ik eigenlijk nog kwalijker dan die hele aanval.'

Arjan 'Ik ben een paar jaar geleden verbaal aangevallen. Door twintig Marokkaanse leerlingen, op straat. Elke leraar krijgt een keer met schelden te maken, of je nu een mislukt permanent hebt, of stinkt, of homo bent. Ze pakken je een keer ergens op. Dat is pubergedrag. In dat kader zie ik het.'

Erwin 'Ik ben een keer in de supermarkt uitgescholden, gewoon door het personeel.'

Jasper 'Laat ze toch lekker.'

Henk 'Nee, absoluut niet! Als we dat doen, kunnen we net zo goed terug in de kast. Een vriend van mij kocht een week geleden twee gloeilampen bij Aurora, in het centrum van Amsterdam. Hij had toevallig wel een leren broek aan. De Marokkaanse verkoper weigerde hem af te laten rekenen. Moet je dan ook zeggen: laat hem toch?'

Jasper 'Uiteindelijk heeft hij kunnen afrekenen? Ik vind het moeilijk hoor.'

Henk 'Jij laat gewoon alles over je kant gaan.'

Erwin 'Dat is de nieuwe homoseksueel.'

Henk 'Onzichtbaar, aangepast, geïntegreerd.'

Wat verstaan jullie onder discriminarend gedrag? Dat je zegt: nu word ik in mijn wezen aangetast?

Arjan 'Als iemand mij voor vieze vuile flicker uitscheldt, word ik niet in mijn wezen aangetast.'

Erwin 'Nou, ik wel. Want dat ben ik, en daar moet je je kop over houden. Ik wil verdorie niet terug naar de middelbare-schooltijd, toen ik altijd werd gepest. Dat doe ik niet. Ik laat het niet gebeuren!'

Arjan 'Die grondhouding zie je nu vaak, hè, dat homo's zeggen: 'Dit laat ik me niet afpakken.' Terwijl er een contingent mensen in dit land is gekomen dat wezenlijk anders denkt over homoseksualiteit.'

Erwin 'Pech.'

Arjan 'Dat kun je verfoeien, maar het is zo. Er zijn 1,2 miljoen moslims in Nederland.'

Erwin 'Nou, fijn. Er zijn ook achthonderdduizend homo's in dit land.'

Arjan 'Wat ik wil zeggen is: ik snap die houding wel, ik wil ook niets inleveren op mijn verworvenheden. Maar er is een nieuw debat nodig, met nieuwe mensen die daar anders over denken. Je moet het opnieuw gaan uitleggen.'

Erwin 'Daar heb je volkomen gelijk in.'

Henk 'Arjan, wanneer voel jij je in je wezen aangetast?'

Arjan 'Als mij fundamentele rechten worden ontnomen. En als ik slachtoffer word van fysiek geweld. Maar niet als ik door pubers word uitgescholden. Dan denk ik: word eerst eens even groot.'

Erwin 'Ik ben het best met Arjan eens. Het gaat mij ook niet om die jongetjes, maar om de mensen die daarachter zitten, de imams die de haat erin pompen, en roepen dat homo's met hun hoofd naar beneden van een flatgebouw mogen worden gegooid.'

Henk 'De predikanten op de kansel: ook zo'n groep.'

Erwin 'Maar die zijn minder haatdragend.'

Jasper 'Een aantal van hen in strenge kerken is even minachtend. Maar zij gebruiken geen geweld.'

Erwin 'Ze willen je alleen omturnen.'

Jasper 'Als je het dan over een aantasting van je wezen hebt, dan vind ik het ergste dat er binnen gereformeerde kring wordt gezegd: 'Zoals jij leeft, dat kan niet, zo heeft God het niet bedoeld.'

Henk 'Maar jij laat dat toch allemaal over je kant gaan? Dat zeg jij steeds.'

Jasper 'Je hebt nu eenmaal altijd mensen die dom zijn en onwetend. Daar ga ik geen energie in stoppen.'

Henk 'Jij ziet jezelf als *Untermensch*. Daar komt het door.'

Arjan 'Ik vind Jasper juist heel zelfverzekerd.' ➤

Je hebt nu eenmaal altijd mensen die dom zijn en onwetend'